

En lille græsk perle

Samos: Kokkari på øen Samos tilbyder sol, strand og surfing - og lokalområdet byder på naturoplevelser og pittoreske kunstnerlandsbyer.

Tekst og foto: TOMMY JERVIDAL
Jyllands-Postens
udsendte medarbejder

» Nu skal vi passe på, vi ikke støder ind i Tyrkiet, når vi vender maskinen 180 grader for at flyve ind på Samos,« lyder luftkaptajnens rolige stemme ud gennem højtalerne, og efter en kort kunstpause fortsætter han:

»Heldigvis har jeg prøvet det mange gange før, så der er ingen grund til nervøsitet!«

Det får smilene til at brede sig i kabinen, og efter en perfekt landing på flyvepladsen i Pythagorion, opkaldt efter matematikeren Pythagoras, fortsætter vi med bus mod vores destination, det lille fiskerleje Kokkari på den græske ø Samos. Vi er en familieggruppe på 12 personer i alderen fra ét til 77 år, bestående af bedstemor, seks forældre og fem børn, som for tredje år i træk tager på to ugers sommerferie i det sydlige midelhavsområde. De to første år var vi på henholdsvis Milieha Holiday Center på Malta og Marmaris i Tyrkiet,

og begge steder var det nemt at holde familieferie. Derfor er vi spændte på, om også Kokkari er velegnet for en gruppe bestående af tre generationer.

Inciterende cikadesang

Hen på aftenen checker vi ind i tre separate lejligheder på hotellet, og det tegner til en lovende start på den lille ø: Helt vindstille med behagelige 27 grader og en intens lyd af høj inciterende cikadesang.

Imidlertid er cikadesangen helt forstummet næste morgen, da vi går ned til stranden nær hotellet og bliver ramt af en hård vind lige i ansigtet. Lyden af brusende bølger er overvældende.

»Ja, sådan et blæsevejr får vi i Kokkari en eller to dage om ugen, men det er windsurfing-turisterne her på byens vestside rigtig glade for,« siger hotelvært Evangelos Prentas og peger ud på bølgene, hvor en halv snes dygtige windsurfere helt tydeligt befinder sig i deres rette element.

»I kan få undervisning og leje surfbræt til 50 euro pr. dag på Kokkari Surf & Bike Center i udkanten af byen,



Klostret Spiliano, som ligger i bjergene et par kilometer uden for Pythagorion, er et smukt udflugtsmål. I nærheden ligger antikkens største vandledning, Efpaliniustunnelen, som blev konstrueret ca. år 500 f. Kr.

Terrasser med olivenunde, vinstokke og cypresser foran idylliske Vourliotes, som ligger oppe i bjergene, få kilometer fra Kokkari.



men hvis I kun ønsker at bade uden generende bølger, skal I smutte over til badestranden på østsiden,« beroliger hotelværtten. Da vi aldrig har stået på surfbræt og heller ikke nærer ambitioner om at komme til det, vælger vi det sidste. Et kvarters tid tager det at gå gennem den lille by, der stort set er uden

fortov, og hvor bilerne snor sig ind og ud imellem hinanden, tæt på vores medbragte klapvogn.

Strande af rullesten

Kokkari er bygget op på en halvø med fine rullestensstrande udenom, og husene i den charmerende gamle

bydel nærmest klatrer op mod toppen af en bakke. Det sidste stykke vej langs havnepromenaden er bilfri og den ene taverne og restaurant afløser den anden, indtil vi ankommer til en dejlig strand med perfekt badevand.

Det er badestrand i top-

klasse med helt rent vand, og problemet med de mange små rullesten, som børnene har svært ved at gå på, løses med et par badesko. Vandet bliver forholdsvis hurtigt dybt, og med snorkel kan vi se masser af glitrende sten og små farvestrålende fisk, som især børnene bruger



Der er lidt tomt på Kokkari havnefront midt på dagen, men om aftenen fyldes stolene op med turister, som nyder havudsigten, gerne med en ouzo.



Kokkari har fine badestrande både på øst- og vestsiden. Når vinden er svag, har windsurferne svært ved at få brættet på ret køl.



Lystfiskerne, som har fundet en god plads på klipperne nogle kilometer fra Kokkari, slipper ikke for at blive våde.

REJSEN DERTIL

→ Det nemmeste er en charterrejse med de større rejsebureauer, som har flyafgange direkte til Samos' lufthavn i Pythagorion. Apollo Rejser, som vi brugte, har hotelmuligheder i Kokkari, og bustransporten fra Pythagorion tager 50 minutter. Priserne i august, hvor vi var af sted, ligger omkring kr. 3.700 pr. voksen for en uge og ca. kr. 5.000 for 14 dage. Som alternativ til charterrejsen kan man også flyve over Athen og tage indenrigsfly til Samos.

→ Internettet rummer mange rejsebeskrivelser til Samos. En meget oplysende med fokus på Kokkari er www.samostour.dk.

OM SAMOS

→ I det Ægæiske Hav, mindre end to kilometer fra Tyrkiets kyst, ligger den græske ø Samos. Den er 45 km lang og 20 km bred, lidt mindre end Bornholm. På hele øen er der ca. 40.000 indbyggere.

Kokkari

→ Kokkari ligger på nordsiden af Samos på en lille halvø og har 900 fastboende indbyggere. I sommerperioden suppleres antallet med ca. 3.000 turister, hvoraf en del er windsurferne.

3 GODE OG DÅRLIGE TING

- + Dejlige rullestensstrande med klart vand og mange farvestrålende fisk.
- + Charmingere småhuse og afslappet byliv.
- + Kort afstand til alting.

— Restauranterne har ikke børnestole til småbørn, som derfor må sidde på skødet af en voksen.

— Svag aftenbelysning gør det farligt at passere stejle trapper mellem husene.

— Strøm er meget dyrt, og derfor koster aircondition en del ekstra.

Der bliver hurtigt fyldt op på restauranterne omkring havnefronten.



Selv om fiskeriet ikke er så givtigt mere, bliver Costas ved, så længe der er fangst i garnene.

Morgenstemning på havnen

Hver morgen lander Kokkaris fiskerbåde nattens fangst på stranden.

Som en sort silhuetskygge ror fiskeren Costas det sidste stykke ind til strandbredden, mens de første solstråler gennembryder morgendisen i Kokkaribugten. Det lille fiskerleje bliver badet i lys, og med rank ryg og sølvgrå manke står han som en "Zorba-Grækeren" og kaster ankeret på land, da båden rammer det bløde sand.

»Kalimera,« hilser den gamle fisker og lander tre store garn på stranden sammen med nattens fangst på kun syv fisk på cirka to kilo stykket.

Vi er et par voksne, som er stået tidligt op for at nyde solopgangen og iagttagte byens få tilbageværende fiskere sejle ind i havnen. I over 50 år har Costas sat garn i havet udenfor Kokkari på nordsiden af Samos, men i de senere år har mængden af fisk været støt faldende.

Nej til fiskeopdræt

»Da jeg var ung i 1950'erne var vi mange, der kunne leve af fiskeriet her i byen, men i dag er vi kun nogle få tilbage. Alle lever af turismen, og i sommerperioden, hvor byen svulmer op til tredobbelt størrelse, kan

vi slet ikke levere fisk nok til restauranterne, som må supplere med fisk fra opdræt,« oplyser Costas og lægger ikke skjul på, at fiskeopdræt er ham inderligt imod.

Mens den gamle fisker går i gang med at rense garn, stavrer fire hvide ænder rundt på stranden og rapper efter morgenmad. En fastboende hælder majs og frisk vand op i to dertil indrettede spande, og ænderne går straks om bord i dem. På afstand ligger femseks katte og lurer på ænderne, men de angriber ikke. I stedet holder de vågent øje med fiskerne, som med mellemrum kaster et fiskehoved i deres retning.

Endnu et par fiskerbåde kommer i land, også med sparsom fangst, og morgenduelige turister, som gerne vil købe frisk fisk må gå tomhændede hjem. Al fisken er på forhånd afsat.

Til gengæld kan turisterne selv prøve lykken med fiskestang, og det er der mange, som benytter sig af. Imidlertid er det nødvendigt at væbne sig med tålmodighed, for der kan godt gå et pænt stykke tid, inden der er bid.

I Kokkari er der mange katte, og her er kattemor og seks killinger på morgenvisit udenfor Café Anemos.



meget tid på at studere.

Der er overraskende god plads på stranden, selv om byens indbyggertal stiger i sommerperioden fra 900 til det tredobbelte. Sandsynligvis skyldes det, at mange vælger at gå en frisk travetur i nærområdet, når det lufter lidt. Byens turistbrochurer

foreslår forskellige ture fra et par kilometers længde op til 15 kilometers heldagsture i det smukke bjerglandskab med varieret og kuperet skovterræn. Landskabet er usædvanligt frodigt, idet undergrunden er beriget med store ferskvandsreserver, og det gør også Kokkari interes-

sant for mere seriøse trekking-turister.

Tavse nattergale

Næste dag, hvor vinden stadig er frisk, er vi fire voksne, som vælger at prøve én af de mindre ture til det poetisk klingende område, Nattergaledalen, kun nogle få kilo-

meter fra Kokkari. Det bliver en naturskøn løvskovsvandring i samvær med små rislende bække, alle lette at krydse efter lang tids tørke, men nattergalene hører vi ikke meget til. Det skyldes formentlig, at nattergalene

FORTSÆTTES SIDE 10

En lille græsk perle ...

FORTSAT FRA SIDE 9

mest er fremme i skumringen, hvor varmen for længst har drevet os tilbage til badestranden.

Som forudsagt af hotelværten stilner vinden af efter et par dage, og nu er der mange, som savner et vindpust, når temperaturen midt på dagen sniger sig op omkring 34-35 grader. Derfor kan det anbefales at holde

siesta sammen med de lokale fra klokken 12-15.

Sidst på eftermiddagen vågner byens mange taverner og restauranter op til dåd, og fra de mange tændte grills i køkkenerne bliver smagssanserne bombarderet med dufte af stegt fisk, bøf, lam og fjerkræ. De karakteristiske græske krydderier oregano og basilikum tilsat hvidløg sætter prikken over i'et, og en veritabel folke-



I kunstnerbyen Manolates er der grønne lunde overalt, og uden for husene er specialiteter som f.eks. hvidvinen Samos Nectar sat til salg.

vandring starter nu fra hotellerne ned mod de mange spisesteder langs havnen. Restauranter med havudsigt har de højeste priser, men generelt ligger prisniveauet moderat omkring godt halvdelen af det danske.

En delikat fisk

Overalt oplever vi veltilberedt mad af gode råvarer, og standardmenuer som tzatzikis, souvlakis, pitaer, mousakas og græsk bondesalat indgår sammen med mere eksotiske retter på menukor-

tet. En enkelt restaurant skiller sig imidlertid hurtigt ud som det bedste sted, hvis man som bedstemor, der er opvokset i rødspættebyen Frederikshavn, er til fisk.

Hun genkender straks smagen af helt frisk, veltilberedt fisk, og på restaurant Mythos er både hun og vi andre enige om, at stedets enestående kok formår at tilberede en yderst delikat rødtunge-filet. Den bliver feriens kulinariske højdepunkt ind til flere gange. Samos producerer en del

hvidvin, både tør og sød, og til fisken syntes vi, at øens søde hvidvinsspecialitet, Samos Nectar, i velafkølet tilstand fortrinligt kunne ledsage fisken.

Kokkari viser sig hurtigt at være en meget charmerende lille by, men man bør absolut ikke snyde sig selv for at se resten af Samos. Øen er meget overskuelig og let at finde rundt på, så det kan anbefales at leje bil, som er billigt. Til gengæld bør man afholde sig fra at leje scootere, hvis man kun har B-kø-

rekortet til bil, idet ingen forsikring i øjeblikket dækker, hvis man kører galt.

Kunstnerlandsbyer

To af de mest charmerende og pittoreske landsbyer en halv snes kilometer fra Kokkari er Vourliotes og Manolates, som ligger oppe i bjergene.

Her skal man køre forsigtigt på de smalle veje, hvor der ofte kun er plads til én bil og huske at trykke hornet hurtigt i bund før hvert hårnålesving til advarsel for modkørende. Landsbyen Manolates bebos udelukkende af kunstnere, som lever af at sælge deres brugskunst til turisterne, og i en afslappet atmosfære uden købepres finder vi et stort udvalg af megen fin kunst til rimelige priser.

Efter den første uge, hvor vi også besøger hovedbyen Samos og sejler en lille smuttur til Tyrkiet for at se på de fantastiske Efesus templer, må vi konstatere, at Samos i almindelighed og Kokkari i særdeleshed er et glædeligt bekendtskab. Selv om byen huser mange turister, er stemningen utrolig afslappet, alle er hjælpsomme og har god tid, så da vi atter sidder i flyet, er alle enige om, at tredje rejse blev den bedste.

explorerer@jp.dk